

#nolongerstandby  
RAPPORT OM POLITIK 2018

OMPOLITIK.SE

ENGAGEMANG DEMOKRATI FRAMTIDSTRO

# VARFÖR FINNS OM POLITIK?

- Högerpopulistiska och nationalistiska krafter arbetar strategiskt och har många passionerade anhängare.
- Endast 3 procent av svenskarna är medlemmar i något politiskt parti. Av dem är ungefär en fjärdedel aktivt engagerade i partiernas interna provval och en ännu mindre andel åtar sig förtroendeuppdrag. Samtidigt finns det en vilja att ”göra något”.
- Vi menar att avståndet mellan den politiskt intresserade och faktiskt partipolitiskt engagemang är för stort.
- Kunskap om, och tillit till, demokratin och samhällets institutioner menar vi är det bästa vaccinet mot krafter som hotar demokratin.
- Vi behöver därför hitta sätt att kanalisera det engagemang som finns latent hos många politiskt intresserade, och aktivera fler av demokratins och framtidstrons ambassadörer.



Referenser - det material som ligger till grund för analysen  
- listas på sista sidan.

“The internet toolkit -- call it Russian, alt-right or by any other name -  
- is far from a superweapon. It's merely a collection of dirty  
techniques based on modern delivery methods.

These methods are not a silver bullet. A country with a healthy  
political culture and engaged voters can reject them.”

*Leonid Bershidsky*

Vi pratar så mycket om mindfulness, träning, den nya andligheten,  
karriär, om food pharmacy och en hållbar livsstil.

Vi vill komplettera bilden av den moderna människan, och prata om  
ett sunt förhållningssätt till politik och samhället omkring oss. Hon  
har koll på politiken, precis som hon har koll på sin ekonomi och  
vilken träningsform som passar henne.

## VARFÖR FINNS OM POLITIK, forts.

- Vår plattform ska långsiktigt stärka attraktionskraften i politiskt arbete, och därigenom bidra till att befolka partierna med fler människor som kan ge nya impulser, stärka partiernas kompetens och organisation och med sitt antal bidra till en större folklig förankring.
- Vi rekommenderar vidare läsning för att få fler perspektiv på demokrati och deltagande – det här är bara ett.
- På sista sidan finns en referensförteckning, och i de där angivna verken finns ytterligare rikliga hänvisningar. Eftersom det här inte är ett vetenskapligt arbete finns inte hänvisningar i löptext. Maila oss gärna om du vill ha en exakt sidhänvisning i förhållande till någon faktauppgift i texten!
- De aspekter av (bristande) partipolitiskt engagemang som vi har valt att lyfta fram kommer sig av den outnyttjade potential som vi har sett i vår närhet i form av kloka, engagerade, politiskt intresserade människor från alla grupper i samhället. Men för vilka tanken på att verka genom ett parti känns märkligt främmande.

”Partierna måste förstå att de är en del av dagens demokratiproblem, men att de också kan vara en del av lösningen.

Populistiska partier kan växa sig stora genom att profitera på svagheter i dagens demokratiska system, men de erbjuder få svar på hur dessa problem ska lösas. /.../

Om de traditionella partierna ska kunna bemöta den växande kraften i den populistiska rörelsen måste de förändra sig själva. De måste naturligtvis presentera en attraktiv politik som både innehåller lösningar på de faktiska problemen vi står inför och samtidigt väcker entusiasm hos väljarna. Men de måste också på nytt bli förankrade i samhället. Det behövs en kulturrevolution inom de politiska partierna.”

*Olle Wästberg och Daniel Lindwall: Folkstyret i Rädslans Tid, s 117.*



Referenser - det material som ligger till grund för analysen  
- listas på sista sidan.

# VIKTEN AV DELTAGANDE I PARTIPOLITIKEN

De politiska partierna har cirka hälften så många medlemmar som för tjugo år sedan. Endast tre procent av svenskarna är idag medlemmar i ett parti, och bara en på hundra är aktiv i politiken. Partiernas förmåga att visa ledarskap och långsiktighet blir mindre, när vi har en mera flyktig väljarbas som bestämmer sig sent.

Som Henrik Ekengren Oscarsson uttrycker det: *”Det finns inga andra organisationer i det demokratiska samhället än partierna, som har det här unika uppdraget att försöka vinna väljarnas förtroende, men också forma sammanhållna paket, kanalisera opinionen, artikulera...vara en röst för människor, representera människors intressen, organisera politisk kamp – alltså det är massor av uppgifter som faller på de här extremt små, utsatta organisationerna som vi kallar för partier.”*

Om det sjunkande engagemanget i partier skriver Erlingsson m fl: *”Mot den bakgrunden är det viktigt att hitta sätt att locka fler personer till politiken. Detta dels för att kunna besätta poster i folkvalda församlingar på olika nivåer i den representativa demokratin, dels för att säkerställa att partierna förblir vitala, demokratiska mötesplatser.”*

Det finns, inte minst tack vare sociala medier, många sätt att påverka världen genom välgörenhet, upprop eller demonstrationer. Det är i och för sig positivt. Men det är också potentiellt ett demokratiproblem eftersom denna typ av utlopp för politisk vilja konkurrerar med partiernas attraktionskraft.

Att gå in ett parti var tidigare ett redskap för att hålla sig informerad, och var *samtidigt* ett verktyg för att kunna delta i politiken. Nu finns många nya sätt att hålla sig informerad. Men de nya sätten att hålla sig informerad leder inte till deltagande. Med moderna medier kan partierna kommunicera även med få medlemmar, men förankringen och utbytet av idéer i båda riktningarna uteblir. Klyftan mellan dem som är inne i politiken och dem som är utanför, blir så stor att det i vår mening gör oss illa rustade att möta och avfärda hot mot demokratin.

Inte heller finns utrymme att föra resonerande samtal där deltagarna får tala till punkt, och inte är beroende av omedelbar feedback i form av delning och gillande på sociala medier.

## VIKTEN AV DELTAGANDE I PARTIPOLITIKEN, forts.

I och med att färre är medlemmar i partierna, består de idag av ett mindre antal personer som var och en har mer på sitt bord och nästan inte hinner med någon civil karriär. På samma sätt som den som gör civil karriär inte hinner med politiskt engagemang, eftersom kraven på tid och kunskap känns så stora.

Vi menar att med fler människor som är engagerade i partipolitiken, på ett eller annat sätt, finns en bättre förankring av det politiska systemet ute i samhället. Det kan ha stor betydelse för din världsbild, om du har någon i din närhet som är lite engagerad i lokalpolitiken och som kan bekräfta eller dementera rykten. Som är ett levande exempel på hur demokratin fungerar. Endast cirka 16 procent av svenskarna känner en kommunpolitiker på nära håll.

Dessutom är det vanligare att högutbildade känner politiker, och avståndet till politiken (och politikerföraktet) blir större hos arbetare eller utrikes födda. Wästberg och Lindvall konstaterar att *"...de politiska partierna för länge sedan förlorat sin folkliga förankring."* Gustav Fridolin skriver sin självbiografi om att *"demokratins institutioner blir demokratins fiender när de inte släpper in nya krafter"*.

Partierna har en viktig folkbildande roll, vid sidan av skola, fackföreningar och studieförbund. Vi behöver ett större engagemang i partier eftersom partierna än så länge är den enda formella länk som finns mellan folket och det politiska beslutsfattandet.

Lindvall och Wästberg skriver om en undersökning 2015 av förtroendet för olika samhällsinstitutioner, där de politiska partierna hamnade sist.

Endast var tredje person hade i en tidigare undersökning svarat att partierna har förmåga att föra fram medborgarnas krav och önskemål samt att ta ansvar och fatta långsiktiga beslut. *"Allmänhetens låga förtroende för partierna är ett problem för demokratin"*, menar Lindvall och Wästberg, eftersom: *"det är de som har till uppgift att företräda väljarna och fatta beslut på deras vägnar. Det är alltså själva länken till beslutsmakten som väljarna har tappat förtroende för."*

En mer nyanserad bild ges i en rapport 2015 från SKL, där förtroendet för partierna och viljan att engagera sig i kommunpolitiken konstaterades vara stabilt över tid. Cirka 25 procent kan tänka sig att engagera sig politiskt – vilket vi läser som att det finns en enorm potential att förbättra både partierna och tillvaron som förtroendeväld.

# VAD DRIVER ENGAGEMANG?

När människor som är politiskt intresserade (och politiskt intresse ligger på rekordnivåer i Sverige idag) ska ta steget från passivitet till aktivt deltagande i politiken, är det flera faktorer som spelar in. Faktorer som lyfts fram av flera forskare är tid (och pengar), kunskap och den sociala gemenskapen.

Med Om Politik har vi valt att fokusera på att förbättra förutsättningarna när det gäller **kunskap** och **den sociala gemenskapen**, eller om man så vill, att man får något tillbaka som ger en positiv energiinjektion även till den egna tillvaron.

## KUNSKAP

Eftersom partipolitiken har kommit så långt ifrån ”folk” i gemen, är bristande kunskap om hur partierna fungerar ett område där vi kan bidra med betydande förbättringar. Detta gäller även för grupper som tillhör en i regel resursstark svensk medelklass.

## SOCIAL GEMENSKAP

Partiernas aktiva består till stor del av pensionärer och karriärpolitiker. Och all cred till dessa två grupper som bär vår demokrati på sina axlar. För exempelvis en heltidsarbetande person i 30- eller 40-årsåldern betyder det dock att varken arbetets organisation eller den sociala kontexten bjuder in på ett naturligt sätt. Vi behöver fler representanter ur alla livets skeden som kan vara med och styra i landet, och mer utbyte mellan näringsliv och politik.



# FRAMTIDSTRO OCH MOTSTÅNDSKRAFT MOT POPULISM

- Sambandet mellan bristande framtidstro och att lägga sin röst på populistiska alternativ är väl dokumenterat.
- Men vi kan inte veta vad som är hönan och ägget. Det vill säga, är det högerpopulismens opinionsbildning som framgångsrikt både får människor att vilja rösta på dem, och att se mörkt på framtiden? Eller är det övervägande så att människor som redan har en mörk syn på Sverige också är benägna att rösta på någon som bekräftar deras världsbild?
- Vi tror också att faktiska missförhållanden i samhället är en grogrund för populism och bristande tilltro till demokratin. Varför ska vi tro på ett politiskt system som inte leder till ett bra liv?
- Med bättre representation i politiska partier, minskar risken för ryktesspridning och politikerförakt. Vi tror att det är mera troligt att man känner framtidstro, om man har reell kontakt – genom sig själv eller närstående – med beslutsfattande och därmed inflytande i samhället.
- Många aktörer ser idag över hur vi ska förhålla oss till det nya medielandskapet och värna den goda journalistikens roll. Vi vill bidra till motståndskraften mot falska nyheter och splittrande opinionsbildning genom att se till att det finns fler politiskt insatta i samhället – som är demokratin ambassadörer, kan svara på frågor och föregå med gott exempel.



Bas: Samtliga, minst 1000 intervjuer/månad (tre månaders rullande medelvärde)

Copyright Demoskop 2018  
22 februari 2018

# OMVÄRLDSANALYS: DEMOKRATINS AKTÖRER I SVERIGE

På följande uppslag har vi gjort en genomgång av aktörer som arbetar särskilt för att stärka demokratin i Sverige, samt kommenterat deras profil för att sätta dem i relation till Om Politik.

**Överstatliga och mellanstatliga samt ideella organisationer** arbetar ofta för demokratiska ändamål.

**Kommentar:** FN, liksom de flesta ideella organisationer som vi har granskat, arbetar för demokrati med tyngdpunkten på internationella projekt och mänskliga rättigheter.

Välgörenhet och enfrågerörelser fångar upp engagemang och påverkar i positiv riktning. Nackdelen med denna typ av engagemang är att de konkurrerar med partipolitiskt engagemang som ett sätt att faktiskt påverka samhället.

**Svenska Staten:** Det pågår konstant ett demokratiarbete i offentlig regi. Demokratifrågor sorterar idag under Kulturdepartementet. Under 2018 presenteras en ny demokratistrategi av demokratiministern. Allmänna arvsfonden, som sorterar under Kammarkollegiet, har bland annat tagit fram "Demokratihandboken".

**Kommentar:** Demokrati klumpas idag ihop med mänskliga rättigheter och insatser riktas i första hand – kanske helt motiverat – mot unga och människor som diskrimineras eller inte kan ta del i demokratin.

**Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)** har även de demokratisatsningar, exempelvis genom sin demokratiberedning, utbildning av politiker och tjänstemän och den årliga demokratidagen som är en rikskonferens där många politisk aktiva i kommunerna deltar.

**Kommentar:** SKL fyller en viktig funktion i att ta fram relevanta kunskapsunderlag, effektivisera politiken ute i kommuner och landsting, utbilda de som redan idag finns i politiken, och att stötta politisk innovation.

**Det svenska utbildningsväsendet** är centralt för demokratin. Utan en god förståelse för hur samhället fungerar, står demokratin mycket bräckligt.

**Kommentar:** Efter avslutad utbildning har skolan spelat ut sin roll för individen. Då behöver kunskapen fyllas på med hjälp av andra aktörer eller på individens eget initiativ.

**Alla svenska studieförbund och folkhögskolor** spelar en stor och viktig roll, precis som skolan, när det gäller att utbilda och bilda om demokrati och politik. T ex Studieförbundet Vuxenskolan har haft en utbildning om "politikens ABC" och gör inför valet 2018 en satsning på valdeltagande för människor med funktionsvariation. Studieförbunden når ca 1,7 miljoner svenskar varje år.

**Kommentar:** Om folkbildningen sätter igång eller förstärker en trend, och når en ännu bredare (och ny) publik skulle detta kunna vara oerhört kraftfullt. Vi är övertygade om att folkbildning, tillsammans med det offentliga utbildningsväsendet, är helt centralt för att bevara och utveckla demokratin. Vi tror att deras insatser behöver kompletteras med hjälp av exempelvis näringslivet, för att nå utanför kretsen av redan frälsta.

**#vimåsteprata** är ett projekt som drivs av Studieförbunden och Sveriges Folkhögskolor. Initiativet syftar till att stärka demokratin genom folkbildning (studiecirklar) ute i landet, och opinionsbildning om vikten av att ta ställning och diskutera med meningsmotståndare.

**Kommentar:** Det är inte kanske i första hand den som anmäler sig till en studiecirkel i demokrati, som vi behöver nå. Det krävs att hen genom studiecirkeln får verktyg för att själv i sin tur nå ut till sin omgivning (vilket också är meningen med #vimåsteprata).

**Fackföreningarna** organiserar människor som inte sällan har ett politiskt intresse, ordnar utbildningar och kan också fungera som en inkörspport till politiken. Statsanställdas fackförbund (ST) driver till exempel initiativet "Vem bryr sig om demokratin" för att uppmärksamma den viktiga roll som statsanställda tjänstemän spelar i ett demokratiskt samhälle.

**Kommentar:** Fackföreningsrörelsen spelar en historiskt viktig roll för demokratin. Facken dras dock (precis som partierna) med minskande medlemstal. En måste också verkligen vidare in i partierna för att vara med och fatta politiska beslut.



# OMVÄRLDSANALYS, forts.

**De politiska partierna** har självklart en viktig folkbildande roll, förutom att de är själva kärlet mellan folkviljan och det politiska beslutsfattandet. Deras roll skulle kunna vara mycket tydligare och göra mer nytta, med bredare förankring. Ungdomsförbunden spelar en nyckelroll i att fånga upp ungas politiska engagemang, lära ut det demokratiska hantverket och försörja partierna med talanger.

**Kommentar:** Vi menar att partierna behöver förnyas och bli ännu mer öppna för nya arbetssätt. Men Om Politik handlar om att det är en ömsesidig insats - vi medborgare måste också ta IRL-kontakt med partierna för att få till stånd den förändring vi vill se. Vi är också en kanal för att stötta ungdomsförbunden, för den som inte kan eller vill gå in i politiken själv.

**Nya partier** såsom Initiativet och Medborgerlig Samling, samt en stor mängd lokala partier, fyller en funktion för att kanalisera engagemang hos människor som inte vill aktivera sig i något befintligt riksdagsparti. De bidrar också med innovation och att fånga upp idéer som kanske annars inte hade nått fram till politiker i beslutsposition.

**Kommentar:** Det är bättre att starta ett nytt parti än att inte engagera sig alls. Men vi tror att det är ännu bättre och ger mer positiv förändring att gå in i ett befintligt parti. En nackdel med nya partier är att de, precis som enfrågerörelser, absorberar engagemang, tid och resurser som sedan inte får genomslag i verkliga beslut. Vilket riskerar att ta resurser från partier som hade kunnat göra skillnad, samt göra de människor som engagerat sig desillusionerade.

**Den statsvetenskapliga forskningen** om politik och demokrati är oerhört viktig för att vi ska förstå och känna till fenomen och förändringar i det politiska landskapet. Bland andra forskare knutna till SOM-institutet i Göteborg, liksom Valforskningsprogrammet vid Göteborgs Universitet och Demokratifonden, är viktiga aktörer som genom sina projekt ger underlag och kunskap till andra som arbetar för demokratin.

**Kommentar:** Forskning, politisk litteratur och god journalistik är helt nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Men de talar i huvudsak till människor som redan är samhällsintresserade och de driver inte - åtminstone inte explicit och inte ännu - förändring i form av ett ökat partipolitiskt engagemang.

**Litteratur**, exempelvis Olle Wästberg och Daniel Lindvalls popularisering av 2014 års demokratiutredning (Folkstyret i Rädslans Tid) och Timothy Snyders "Om Tyranni" spelar stor roll i att opinionsbilda, sammanfatta forskningen och analysera demokratin och dess förutsättningar.

**Kommentar:** Den lättare litteraturen och massmedia i form av magasin, podcasts och sociala medier skulle kunna spela en mycket större roll i att uppmuntra till partipolitiskt engagemang och sprida kunskap om demokratin med hjälp av underhållning.

**Journalister och massmedia** spelar en nyckelroll i demokratin. Flera journalister har på sista tiden uppmärksammat demokratifrågan särskilt. Detta har också stor betydelse för opinionsbildning, analys och sammanfattning av forskning.

**Kommentar:** Många diskuterar idag (även på högsta politiska nivå i EU-kommissionen) hur vi kan försvara oss mot falska nyheter och "dark fake". Om Politik vill bygga motståndskraften inte genom ytterligare digitala verktyg, utan genom att fler människor har faktisk kontakt med politiken och kan prata med närstående, vänner och kollegor om hur demokratin fungerar och vad som verkligen sker i politiken.

**SNS** grundades 1948 på idén om samhällsvetenskap som verktyg för ekonomiska och sociala framsteg. 280 företag och organisationer är medlemmar och tar regelbundet del av kunskap och perspektiv. Demokrati är ett av deras forskningsteman, och de utkom 2017 med en demokratirapport.

**Kommentar:** SNS samlar politiskt intresserade personer från näringslivet till konstruktiva samtal och information. Om medlemmarna uttryckte intresse för att stärka partipolitiskt engagemang, tror vi att SNS skulle kunna spela en ännu större roll, och SNS objektivitet skulle i det sammanhanget vara en styrka. Det skulle kunna finnas möjlighet inom ramen för SNS att verka för att också slussa in kompetens i de politiska partierna och på så sätt vitalisera demokratin.

# OMVÄRLDSANALYS, forts.

**Höj Rösten** är ett partipolitiskt obundet initiativ som just nu består av två huvudsakliga delar. Dels arbetet med att öka valdeltagandet bland förstagångsväljare i valdistrikt med lågt valdeltagande inför valet 2018. Dels med Höj Rösten Politikerskola som är ett mer långsiktigt syftande projekt för att vitalisera svensk demokrati. Det finansieras av bland andra Daniel Sachs, VD för Proventus.

**Kommentar:** Stiftelsen Höj Rösten skulle kunna stå som förebild för fler svenska filantroper. Det behövs fler som vågar ägna sig åt politik i sin gärning, inte bara traditionella välgörenhetsprojekt. Inte minst eftersom vi vet att välbärgade högerextremister skickar in resurser i "alt-right"- och populiströrelsen.

**Expo** bevakar och utbildar om ett av hoten mot vår demokrati, högerextremismen.

**Kommentar:** Stiftelsen Expo gör ett ovärderligt arbete inte minst genom utbildning av fackföreningar och partier som bjuder in dem. Svenska företag skulle kunna göra en stor insats för demokratin genom att även de ordna utbildningspass för sina anställda.

**Demokratiakademien** är ett nätverk för främjande av demokratin. Nätverket är sammansatt av många av civilsamhällets aktörer, bland andra ABF, Hyresgästföreningen och Rädda Barnen.

**Kommentar:** Demokratiakademien främjar kunskap och demokratiskt arbete i organisationer och offentlig verksamhet. Emedan den fyller en viktig roll i samhället, har den inte idag en utåtriktad opinionsbildande verksamhet och har inte som särskilt mål att slussa in människor i partipolitiken.



# OMVÄRLDSANALYS - SLUTSATSER

## VAR FINNS DET POTENTIAL?

### Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är mycket aktiva i sakfrågor som rör företagande. Men man skulle, tycker vi, kunna vara mycket tydligare när det gäller:

1. Uppmuntran till partipolitiskt engagemang; och
2. Att ta avstånd från främlingsfientlighet och protektionism som vi vet skadar svensk ekonomi.

### Svenska företag och inflytelserika personer i näringslivet

Vi upplever att många svenska företag och företagsledare ser på partipolitik som något känsligt, nästan tabubelagt att prata om. Vi efterlyser tydlighet och avdramatisering kring att bekänna partipolitisk färg för att vi ska kunna bibehålla demokratin.

### Inflytelserika mediapersonligheter

Vi vill att våra förebilder i media ska visa att grundläggande kunskaper om vår demokrati är en naturlig del av att ta hand om sig själv. Goda exempel är influencern Margeaux Dietz och duon Hannah & Amanda som vågar vara politiska.

Exempelvis genom Sällskapet Politik & Näringsliv (SPN) skulle Svenskt Näringsliv kunna spela en roll för att tillföra partierna kompetens och hitta nya sätt för politiskt engagemang för människor som är aktiva i företag men inte har hittat ett utlopp för sitt politiska intresse.

Vi vill uppmana Svenskt Näringsliv att vara mindre rädda för partipolitik och att samla sig till ett initiativ för att företag ska våga ge utrymme för - kanske till och med uppmuntra - partipolitiskt engagemang för sina anställda.

Givet demokratins roll för ekonomiskt välstånd och hälsa, borde politiskt arbete få åtminstone samma status som friskvård!

Vi vill se en regelbunden politikskola i alla damtidningar och magasin, som komplement till de ständiga skönhetsstipsen, raw food-recepten och köksinredningarna!

# SAMMANFATTNING

1. Vi behöver kommunicera om de politiska partierna som länken mellan folkviljan och det demokratiska beslutsfattandet. När denna länk blir för svag, okänd eller inte fyller sitt syfte, undermineras demokratin. Vi blir sårbara för högerpopulism eller annan påverkan utifrån som hotar demokratin.
2. Ännu finns inte något alternativ till politiska partier som instrument i en parlamentarisk demokrati. Därför behövs politisk innovation och nya arbetsformer för att demokratin ska överleva i längden. Ett första nödvändigt steg är dock att öka kunskap om och engagemang i partipolitiken.
3. Om Politik skapar förutsättningar för ett engagemang som ligger någonstans mellan att lajka på facebook och att gå in på traditionellt sätt i partipolitiken. Vi trycker på två av de faktorer vi har funnit som driver partipolitisk engagemang:
  1. Kunskap (avsaknaden av kunskap är ett hinder för partipolitiskt engagemang); och
  2. Att få något meningsfullt tillbaka (utöver känslan att göra gott) i form av roliga upplevelser, nätverkande och tillhörighet.

Plattformen för våra aktiviteter är den ideella föreningen Om Politik som beskrivs kort på nästa sida.

**#NOLONGERSTANDBY**



# DEN IDEELLA FÖRENINGEN OM POLITIK

## VILKA ÄR VI?

Grundare är Sara & Patrik Göthlin & Helena Hedbäcker. Sara är aktiv i Liberalerna. Föreningen är partipolitiskt obunden. Per den 15 mars 2018 hade föreningen ca 75 medlemmar, varav de flesta aldrig varit politiskt engagerade tidigare.

I den initiala referensgruppen har ingått bland andra:

Catharina Belfrage Sahlstrand  
Jan Eliasson  
John Hedberg, Creades  
Joar Forssell (LUF) och Benjamin Dousa (MUF)  
Julian Firpo, 4brothers & a friend  
Nina Larsson, VD Studieförbundet Vuxenskolan  
Michael Storåkers  
Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder  
Hannah Widell, Perfect Day Media  
Kalle Wikström, Åkestam & Holst  
Olle Wästberg

## VAD GÖR OM POLITIK?

Föreningens interna aktiviteter syftar till att vara ett partipolitiskt obundet forum för politiska samtal och engagemang.

Vi ordnar frukostevents och middagar med politiskt tema där vi också pratar om olika sätt att påverka politiken och om utveckling av den representativa demokratin.

Genom våra events knyts allt fler till föreningen Om Politik och kunskapen om, och engagemanget i, vårt politiska system blir större.

Föreningens utåtriktade aktiviteter syftar till att nå ut med ökad kunskap utanför vårt nätverk och att göra mer än att "preach to the choir". För att skapa en större trygghet och tillit till samhällets institutioner och demokratin. Detta sker med hjälp av etablerade mediapersongligheter.

# REFERENSER

Erik Amnå: Jourhavande medborgare: samhällsengagemang i en folkrörelsestat (2008) Lund Studentlitteratur.

Henrik Ekengren Oscarsson i Kvartals Fredagsintervju 2 mars 2018 samt föreläsning på SKL:s Demokratidag 14 mars 2018. Om den svenska Demokratifonden, se <http://www.henrikoscarsson.com/p/demokratifonden.html>

Gissur Ó Erlingsson, Mikael Persson & Richard Öhrvall (2012): Den motvilligt engagerade altruisten: Om partimedlemskap och partiaktivism, Statsvetenskaplig tidsskrift. 114(2): 185-205.

Gissur Ó Erlingsson, Mattias Fogelgren & Richard Öhrvall (2015): Att ta plats i politiken: Om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken, Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Ann-Kristin Kölln: Det sjunkande antalet partimedlemmar och demokratin. I SOU 2015:96. Demokratiutredningens forskarantologi Låt flera forma framtiden! Stockholm, Elanders.

Anders Sannerstedt (2015) Hur extrema är Sverigedemokraterna? i Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (red) Fragment. Göteborgs universitet: SOM-institutet, s. 406-407.

Magnus Hagevi och Karl Loxbo (2015): Partierna och demokratin efter medlemstappet. I SOU 2015:96. Demokratiutredningens forskarantologi Låt flera forma framtiden! Stockholm, Elanders.

Sören Holmberg och Bo Rothstein (2017) Utan självförtroende dåligt förtroende för andra i Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (red) Larmar och gör sig till. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

[www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/demokratin-i-samhallet.pdf](http://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/demokratin-i-samhallet.pdf)

Olle Wästberg och Daniel Lindvall, Folkstyret i rädlans tid, Fri tanke (2017).

SOM-institutets demokratitrender: [https://som.gu.se/digitalAssets/1648/1648468\\_28-svenska-demokratitrender-2016.pdf](https://som.gu.se/digitalAssets/1648/1648468_28-svenska-demokratitrender-2016.pdf)

Valforskningsprogrammet vid Göteborgs Universitet: [www.valforskning.pol.gu.se](http://www.valforskning.pol.gu.se)



**OM POLITIK LANSERADES VID EN MIDDAG DEN 26 JANUARI  
2018. DRYGT 100 GÄSTER DELTOG OCH SKÄNKTE TILLSAMMANS  
DRYGT 184 000 KRONOR TILL POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND!**

**#NOLONGERSTANDBY**